

Hej

Ja nu har det varit läger igen, denna gång ett storläger. D.v.s. ett läger där alla landsdels grupper deltog till sammans med skyttarna från bågskytte-gymnasiet Vi var i Eskilstuna och bodde på Vilsa sporthotell, Ett stort tack till Eskilstuna BS som lånade ut sina och några andras lokaler till lägret och Jätte tack till Jane och Leif som tillsammans med Carita fixade och grejade så vi alla mådde bra.

Fokus på detta läger var att lära känna varandra. Skyttarna bodde i mixade grupper . Fredag kvällen ägnades åt olika lekar samt mat. Lördagen erbjöds det möjlighet att skjuta lång håll det var det många som ville.

Per Bengtsson kom och inspirerade skyttarna genom att delge dem en hel del tips och råd att tänka på, för att kunna utveckla sitt skytte.

Mårten Blomroos förbundskapten för juniorerna kom och informerade skyttarna om ev. uppdrag . Bl. berättade han att det kommer att vara ett OS arrangemang i Stockholm i juni för att fira att det är 100 år sedan Sverige arrangerade OS. Där kommer det att ligga ett fokus på ungdomar och ”Danmarkstruppen” kommer att representera bågskytte där.

Håkan Rödahl från bågskytte gymnasiet passade på att informera om gymnasiet, där våra skyttar fick tillfälle att ställa frågor om hur det är att plugga på gymnasiet.

Håkan var också flitig att hjälpa till med trimningar av skyttarnas utrustning tillsammans med Stefan Nilsson, Christa Bäckman fr. Kalsvik, Rolf Rönnlund fr. Luleå de kom från norr och från Götalandsgruppen kom Tony Lindeberg Huskvarna och från Lindome kom Anders Augustsson tillsammans med Isabelle Danielsson

Söndagen ägnades åt lång skytte för de som ville, övriga tränade på 18m och det märktes att det var söndag för det var lite trött stämning men efter två intensiva dagar och kanske lite svårt med att få sömnen att räcka till på natten avslutades dagen med ett avslutningsmöte och lunch. Min uppfattning var att alla var nöjda med helgen och efter några kramar och vikingar var det dags att packa in oss i bilar och bussar för hem färd och jag kände mig ganska nöjd med att vi hade bara ca 1,20 tim. hem mot norrland som tog ca 12 timmar på sig för att komma hem.

Allt för denna gång. Jo, jag höll på att glömma bort, Vilka trevliga och skötsamma ungdomar vi har men allt det där vet ni nog redan men man är riktigt stolt när man har förmån att få vara tillsammans med dem en helg då och då.

Hälsningar Agneta Sundvall
Svealandsgruppen